

De Leuvense Jetset van toen en nu !



Ken je de Leuvense Jetset van toen en nu ? Ontdek ze tijdens deze fotozoektocht van **Lots of Leuven** ! Treed in hun voetsporen en wandel langs de plaatsen waar ze woonden, werken, herdacht worden.

Volg de route aangeduid op onderstaande kaart en wegbeschrijving. De nummers verwijzen naar een Leuvense personage, waarover je hieronder iets meer verneemt. De route is **3 km** lang.

Langs dit traject kan je de 25 foto's, afgebeeld op de volgende pagina, terugvinden. Ze zijn te zien vanaf de straat, maar kijk ook wel eens omhoog of achterom. Hoewel de foto's ongeveer even groot zijn, staan er ook grote of heel kleine dingen op. Plaats de foto's in de juiste volgorde van de wandelroute. Wanneer je ergens heen en weer wandelt, telt enkel de heenroute. Let wel, het **startpunt** is aan het **Hollands College op het Pater Damiaanplein**.

Volg ons via de site www.lotsofleuven.com of facebook.



Verantwoordelijk uitgever: vzw Lots of Leuven, Zwartzustersstraat 16/202, 3000 Leuven.

Download gratis. Printversie: 3 €, te koop bij de dienst Toerisme - Visit Leuven.

Plaats deze foto's in de juiste volgorde volgens de wandelroute.

NAAM:

Emailadres:.....

Op zoek naar de Leuvense Jetset !



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V



W



X



Y

Start: Hollands College, Damiaanplein.

Hierin de St Antoniuskapel ligt **Pater Damiaan (1)** (1840-1889) begraven. Zijn echte naam is Jozef De Veuster. Hij was een Belgische pater en missionaris van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Hij is bekend geworden door zijn werk voor leprapatiënten op het eiland Molokai. Hij bouwde er scholen, legde wegen aan en was er priester en ziekenverzorger. In 1884 kreeg hij zelf lepra en hij overleed er op 49-jarige leeftijd. In 1936 werd zijn lichaam bijgezet in de crypte van de Sint-Antoniuskerk hier op het Damiaanplein. Hij is de beschermheilige voor lepralijders en aidsapatiënten.

Neem de Ramberg tot de Naamse Straat en sta even stil bij het huis nr 60, de woning van **Gaston Eyskens (2)** (1905-1988). Hij was drie maal eerste minister van België (CVP) tussen 1949 en 1973. Tijdens zijn regering devalueerde de frank en werd de volksraadpleging gehouden over de terugkeer van Leopold III, werd het schoolpact afgesloten, werd Congo onafhankelijk en de Eenheidswet gestemd. In december 1970 voerde zijn regering de Eerste Staatshervorming door die een einde maakte aan de unitaire Belgische staat. Hij nam ontslag in 1972 naar aanleiding van de onenigheid ivm het statuut van de gemeenten in de Voerstreek.

Aan de overzijde in het Premonstreit college (nr 61), (open tijdens de week) ontmoet je **Georges Lemaître (3)** (1894-1966). Wist je dat de Leuvense professor en priester Georges Lemaître de vader is van de Big-Bang theorie? En wist je dat hij die zo'n 90 jaar geleden lanceerde? Volgens zijn theorie ontstaan heelal en tijd miljarden jaren geleden en dijt het heelal nog steeds uit. Ben je ook gefascineerd door het ontstaan van het universum en de oerknal, afspraak dan volgend jaar op het Leuvense stadsfestival Big Bang 2021.

Keer even terug en neem rechts de Bériotstraat. **Charles Auguste de Bériot (4)** (1802-1870) is geboren in Leuven en deze straat werd naar hem vernoemd. Hij is een befaamde violist. In 1829 ontmoet hij de 21-jarige Spaans-Franse operazangeres **Maria Malibran (1808-1836)**. Ze werden geliefden en trokken samen op wereldtournee. Ze trouwen in 1836, maar La Malibran sterft datzelfde jaar op 28-jarige leeftijd, nadat ze tijdens een voorstelling in Manchester in coma geraakt, het gevolg van een val van haar paard.

Vervolg de Bériotstraat tot aan de Aula P. De Somer. Daal de trappen af en ga richting Tiensestraat, tot aan het college De Valk. **Professor Jan Pieter Minckelers (5)** (1748-1824) is een Maastrichtse geleerde die natuurkunde gaf, hier in de pedagogie De Valk en die onderzoek deed naar gassen. Hij ontdekt dat door verhitting van steenkool een brandbaar gas ontsnapt dat lichter is dan lucht: steenkoolgas, lichtgas of stadsgas. In 1783 wordt met dat gas in het park van het Arenbergkasteel een luchtballon opgelaten, een van de eerste - wel zonder passagiers- in Europa! In 1785 gebruikt hij, als allereerste, dit gas als verlichting voor zijn auditorium vol studenten.

Als de poort van De Valk open is, ontdek je rechts van het gebouw **4 excellenties**. We hebben ze hier met vier op een rij! Wat hebben deze 4 politici gemeen en waarom staan ze juist hier? Ze zijn alle 4 Vlaams, zijn alle 4 Vlaams minister-president geweest en hebben alle 4 rechten gestudeerd. Twee van hen hebben hier in "De Valk" college gelopen. Leuke tip: let op het handenspel!

Verlaat de Valk terug langs de hoofdboort en ga rechts. Volg de Tiensestraat tot de Savoyestraat, waar je rechts ingaat tot op het einde. Daar sla je rechts af in de Vanderkelenstraat. Ga verder tot nr 32, het Jeanne Devos huis. **Jeanne Devos (6)** (1935-) zet zich in voor de armen in Bombay en wil ook het gehele systeem in India veranderen en iedereen bewust maken van de kinderprostitutie, armoede, het kindermisbruik, de ongelijkheid van het kastenstelsel en andere mistoestanden in India. In 2005 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ze gaf les aan het Heilig Hartinstituut in Heverlee en trad in het klooster bij de Missiezusters van De Jacht. In het Huis Jeanne Devos is PraxisP gevestigd (KULeuven) waar pedagogische en psychologische hulp geboden wordt aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Keer terug in de Vanderkelenstraat tot aan de Bondgenotenlaan. In deze laan wordt jaarlijks de GP **Jef Scherens (7)** (1909-1986) gereden. Hij was beter bekend als Poeske Scherens, is Leuven's belangrijkste **wielerheld**. De kleine Jef werd 'Poeterke' genaamd, een geitje of lammetje dat niet goed groeit. Poeterke werd Poeter en later 'Poeske'. Een gepaste naam voor Jef die een snelle spurter bleek met een katachtige eindjump. In 1932 werd hij wereldkampioen. De officiële ontvangst door het Leuvense stadsbestuur groeide uit tot een ware volkshulde. Hij behaalde 7 wereldtitels, 16 Belgische titels en won ook alle Grote Prijzen van diverse landen. Jaarlijks wordt de GP Jef Scherens in Leuven gereden.

Steek de Bondgenotenlaan over en vervolg je weg in de Vanderkelenstraat tot aan het Smoldersplein, waar Pieter Coutereel pronkt. **Pieter Coutereel (8)** (± 1320- ± 1373) leidde in de 14de eeuw een opstand die een einde maakt aan de alleenheerschappij van de Leuvense Geslachten (families die alles voor het zeggen hadden in het toenmalige Leuven) en zorgt er zo voor dat de macht vanaf dan verdeeld wordt tussen Geslachten enerzijds en Ambachten anderzijds. Hij wordt beschouwd als een volksheld omdat hij opkomt voor een meer rechtvaardige wereld.

Keer terug tot de Vaartstraat en neem in de Vaartstraat de eerste straat links, de Schrijnwerkersstraat. Met wat geluk zie je er in de 3 koppen **Jeroen Meus (9)** (1978- ...) aan het werk. Hij is kok en had tot 2014 restaurant Luzine in Leuven. Daarna opende hij nog "Wurst", een keten van gourmethotdogs. In 2017 stopte hij ook daarmee en stortte hij zich volledig op zijn radio- en televisiecarrière. Hij is heel populair met het televisieprogramma 'dagelijkse kost'. In 2008 werd Meus aangeduid als stadskok van Leuven en in 2020 werd hij hier ook ereburger.

Loop de straat uit tot aan de Mechelsestraat, waar je Desiderius Erasmus Roterodamis (10) (1466-1536) niet over het hoofd mag zien. Wie Erasmus zegt, zegt humanisme, en wat is het humanisme van Erasmus? De humanisten van nu geloven niet in God, maar in de tijd van Erasmus wel. Ze vonden dat het christendom vooral om mensen moest gaan; want voor humanisten zoals Erasmus staat de mens centraal in de wereld. Erasmus zegt "Man was not born but made man" met andere woorden: een mens wordt niet als mens geboren, een mens wordt mens door opvoeding.

Via de Mechelsestraat en de Wandelingstraat neem je de Amerikalei (aan de overzijde van de Dijle). Je gaat er rechts tot Lei nr 19. Hier sta je voor het woonhuis van Thomas Berg, de politie-inspecteur in de misdaadromans van **Jo Claes (11)** (1955 -) die alle misdaden in Leuven de baas kan. Dit mooie gebouw was vroeger de brouwerij "de Jonge Sint-Jacob". Dit jaar, 2020, viert Jo Claes zijn 35 jaar schrijverschap dat hij altijd wist te combineren met een job als leraar Nederlands-Engels aan het H.-Hartinstituut in Heverlee. Het idee van misdaadromans is ontstaan door een weddenschap met zijn dochters in 2007: binnen het jaar een misdaadroman die zich afspeelt in Leuven en waar een vervolg op kan komen...in 2021 komt boek 15 uit!

Hij kijkt uit op de fraaie Leuvense **fiere Margriet (12)**. De legende vertelt haar verhaal. Margriet werkt in een herberg bij haar oom Amandus. De herberg sluit definitief. Maar op de laatste avond komen er nog "gasten". Oom Amandus stuurt Margrietje om wijn om de laatste gasten te ontvangen. Als ze terugkomt ziet ze dat oom en tante vermoord zijn. De rovers nemen haar mee en gooien haar in de Dijle. Haar lichaam zinkt niet, vissen dragen het en tegen de stroom drijft het lichaam terug richting Leuven. Ze is zalig verklaard in 1902 en is de patroonheilige van het horecapersoneel.

Vervolg de Lei tot nr 1 en neem links de Brusselsestraat tot aan de Predikherenstraat (rechts). Je volgt de Predikherenstraat, je steekt de OLVrouwstraat over en je neemt de St Annastraat (langs de achterzijde van de Predikherenkerk). Je volgt de St Annastraat tot het einde, waar je links de OLVrouwstraat ingaat tot aan de Minderbroederstraat, die je links indraait. Links in de Minderbroederstraat vóór de Waaistraat kom je voorbij de vroegere gebouwen van de **Boerenbond** waar ook de dames **Louise Schollaert (1852-1930)** en **Jeanne Cardijn (1899-1983) (13)** een rol speelden. Ze zijn de 1^{ste} en 2^{de} voorzitters van de Boerinnenbond, later KVLV, nu Ferm. De Boerinnenbond werd in de schoot van de Boerenbond gesticht in 1911. De werking beslaat het brede veld van maatschappelijk-cultureel vormingswerk. Iedereen kent vast hun vermaarde kookboek: *Ons Kookboek* ! L. Schollaert was de echtgenote van J. Helleputte, medestichter van de boerenbond en J. Cardijn was het nichtje van Kardinaal Cardijn.

In de Minderbroederstraat nr 5 zie je een mooi oud huis waar **Dirk Bouts (14)** (1410-1475) woonde. Deze kunstschilder behoorde tot de Vlaamse Primitieven. Hij schilderde het laatste avondmaal dat in de Sint-Pieterskerk hangt. De woning, eerder het "Schutteputhuis" werd in 1871 gekocht door Alberdingk Thijm - professor Nederlandse letterkunde en medestichter van het Davidsfonds die het Eygen Heerd noemde. Het huis is ontstaan uit het woonhuis en atelier van Dirk Bouts.

Je neemt de Parijsstraat links tot aan de Lavorenberg en je komt zo op de Oude Markt waar de zoektocht eindigt. Vanaf 1982 begon hier op de Oude Markt een bescheiden muziek-evenement **Marktrock (15)**, met vooral Belgische en Leuvense artiesten (Big Bill, Boxcars, Milow). Dit festival werd steeds groter en het werd verspreid over de verschillende pleinen van Leuven. Sinds 2007 begon het festival uit zijn voegen te barsten en in 2016 werd het vervangen door het vernieuwde kleinschalige stadsfestival 'Half Oogst'.